

Beste vertegenwoordigers van de oudstrijders, weggevoerden en oorlogsinvaliden

Vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen

Dear representatives of 'The Irish in Europe Association

Vertegenwoordigers van de Landense jeugdverenigingen

Collega's uit de gemeenteraad

Beste Landenaren

As said earlier, this year, Landen is the host city of the annual commemoration of Irish war dead (the Irish Military Diaspora Regiments), more specifically in the context of the Irish regiments in Landen and soldiers who died during the battles of 1693 and 1793 and the liberation of Landen by the Irish Guards.

Landen is dit jaar in de gaststad van de jaarlijkse herdenking van Ierse oorlogsgesneuvelden (the Irish Military Diaspora Regiments), meer specifiek in het kader van de Ierse regimenten in Landen en soldaten die sneuvelden tijdens de veldslagen van 1693 en 1793 en de bevrijding van Landen door de Irish Guards.

It is a great honor to welcome the representatives of the 'Irish in Europe Association' to our city. Dear Mr Dennis Buckley, welcome. And of course also the Irish Wolfhounds.

Op 11 november 1918 om 11 uur, eindigde de Grote Oorlog. Een oorlog die ruim vier jaar had geduurd. Op 11 november 1918 zwegen de wapens en werd de vrede ondertekend.

In totaal ontvuchtten meer dan 2 miljoen Belgen het oorlogsgeweld. Ruim 53.000 landgenoten sneuvelden. In totaal kwamen 9 miljoen mensen om het leven.

Tijdens mijn 11 november-toespraak van vorig jaar, had ik bijzondere aandacht voor de rol van de vrouwen in de oorlogen.

Ik verwees hierbij onder meer naar de Landense Thérèse Michaux uit Walshoutem.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte ze deel uit van het Brusselse gezin Pierard. Als jonge dame was ze een belangrijke schakel in de spionage-activiteiten als lid van groep Theo van het spionagenetwerk Edith Cavell. Thérèse fungeerde als sluwe verbindingsagente met de fiets om berichten over te brengen naar Nederland. Deze gevaarlijke opdracht werd op 2 november 1916 plots beëindigd door het vastzetten van de kopstukken van het net.

Thérèse Michaux werd op 9 juni 1917 voorgeleid en door de Duitse krijgsraad te Antwerpen veroordeeld tot 13 jaar dwangarbeid.

Op 21 juli 1917 vertrok ze met een konvooi gevangenen naar Siegburg in Duitsland. Vervolgens werd ze geïnterneerd in het vrouwenkamp te Holzminden en later in Diest.

Ik kondigde toen ook aan dat De Nationale Vrouwenraad ging onderzoeken om Thérèse Michaux op te nemen in de derde portretreeks “Vrouwenkracht is Vredesmacht”. Een reeks brochures over de rol van vrouwen tijdens de oorlog.

Vandaag kan ik met trots zeggen dat Thérèse Michaux werd opgenomen in de portretreeks Heldinnen van de eerste en tweede wereldoorlog.

De Vrouwenraad bezorgde ons witte klaproosjes om vandaag op te spelden.

De *witte* klaproos is, in tegenstelling tot de rode, geen militaristisch symbool, maar wel één van vrede en daarbij ook van het belang van vrouwen bij vredesonderhandelingen, postconflict heropbouw en behoud van een duurzame vrede.

Beste mensen,

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog was iedereen het er over eens ‘Nooit meer oorlog’

De Volkenbond werd opgericht om te voorkomen dat een nieuwe oorlog van dergelijke omvang mogelijk zou zijn. 58 landen waren lid. De eerste algemene vergadering vond plaats in 1920.

20 jaar later brak de Tweede Wereldoorlog uit, die in omvang en slachtoffers de Eerste Wereldoorlog vele malen overtrof. Een oorlog zonder voorgaande waarbij de gruwelijkste middelen werden ingezet.

Een leuze waar iedereen het over eens was. Nooit meer oorlog. Helaas, de realiteit is anders.

We herdenken ieder jaar de oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen. Maar we herdenken ook de gruwel en de slachtoffers van alle oorlogen.

In mijn toespraak van vorig jaar, moest ik helaas verwijzen naar een nieuwe oorlog. Op 24 februari 2022 was Rusland, Oekraïne binnengevallen. Ik sprak mijn wens uit op een snel einde van deze oorlog. Vandaag moeten we vaststellen dat er al meer dan 500.000 doden en gewonden zijn gevallen in deze oorlog. Een half miljoen slachtoffers! En elke dag woedt de oorlog voort en vallen er meer slachtoffers.

Ook vandaag nog vangen wij Oekraïense vluchtelingen op in Landen.

Op 7 oktober dit jaar vuurde de bevrijdingsbeweging Hamas raketten af op Israël. Hamas wil de door Israël bezette gebieden in Palestina bevrijden. Deze aanval door Hamas heeft het Israëliisch – Palestijns conflict opnieuw doen oplaaien. En een nieuwe oorlog ontketent. Een oorlog die op dit moment gekenmerkt wordt door nietsontziend gruwelijk geweld. Op 1 maand tijd vielen al meer dan 10.000 dodelijke slachtoffers.

Israël ontziet niets of niemand: vluchtelingenkampen worden gebombardeerd, scholen, ziekenhuizen, ziekenwagens,... gewone burgers, vrouwen en kinderen worden doelwit in een oorlog. Steeds meer is er sprake van een genocide tegen het Palestijnse volk.

Ik, samen met velen, word hier triest van en boos.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de VN Veiligheidsraad opgericht in opvolging van de Volkenbond. De opdracht van de VN Veiligheidsraad was dezelfde als deze van de Volkenbond, namelijk het voorkomen van nieuwe oorlogen en desgevallend het snel doen stoppen van militaire conflicten.

Opnieuw moeten we vaststellen dat de internationale gemeenschap, de staten en de politieke leiders, wereldleiders hier niet in slagen.

Vandaag wordt over de hele wereld het einde van de Eerste en Tweede Wereldoorlog herdacht.

Vandaag leggen vele staatsleiders kransen en bloemen neer aan de vele oorlogsmonumenten.

Staats- en wereldleiders, schaam u. Schaam u. Vandaag blijven jullie stilzwijgend en kijken de andere kant op voor de oorlogen die er vandaag woeden.

Oorlogen waarbij alle internationale rechtsregels van de diverse conventies van Genève geschonden worden.

Vandaag herdenken we de oorlogsslachtoffers. Zoveel mensenlevens die door geweld abrupt eindigen. Zoveel dromen die stoppen. Zoveel toekomst, dat enkel nog verleden wordt.

Op woensdag 15 november om 18 uur is er een vredeswake in domein 't Park voor alle slachtoffers van het Israëlisch-Palestijns conflict. Dit initiatief kwam tot stand door JOW, de interlevensbeschouwelijke gemeenschap, partners en middenveldorganisaties. Er zal opgeroepen worden tot een onmiddellijk staakt het vuren. De ambassadeur van Palestina in Brussel zal deze vredeswake bijwonen.

Jullie zijn tevens allen uitgenodigd.

Graag zou ik nu 1 minuut stilte houden voor alle oorlogsslachtoffers.

Gino Debroux

Burgemeester

11.11.2023